

OktoberWist u dat:

- de Kinderboekenweek binnenkort weer van start gaat, het thema voor dit jaar is 'Worden wat je wil'
- we deze weer op een speciale manier zullen openen (verdere informatie volgt)
- er via Bruna weer een spaaractie loopt voor nieuwe boeken in de schoolbieb
- de kinderen op donderdag 14 oktober vanaf 12.00 uur vrij zijn i.v.m. een studiemiddag
- we van 18 t/m 22 oktober creatieve workshops voor de leerlingen organiseren in het thema 'worden wat je wil'?

Jarig

Deze maand (19-10) is juffrouw Amanda jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Berichtje vanuit leerplein onderbouw

We zijn lekker gestart in het leerplein.

Wisten jullie dat...

... we bezig zijn met het thema beroepen. We hebben al kennis gemaakt met de astronaut, de ijscoman, de politie, de dierenverzorger en er volgen er nog meer.

... we zelf een raket hebben gemaakt waar we mee kunnen spelen en ook een doktershoek hebben waar we elkaar beter maken.

... we in leerjaar 3 al de volgende letters hebben leren lezen en schrijven: i, k, m, s, p, aa, r, e en de v. En bij het rekenen bezig zijn met de klok, splitsen en het handig tellen van grote hoeveelheden.

... we in leerjaar 1 en 2 ook oefenen met de letters en cijfers. De letter W en B zijn al door de letterdief meegenomen.

Oproepje onderbouw

We zijn voor de onderbouw nog op zoek naar broeken en onderbroekjes om onze voorraad reservekleding aan te vullen. Mocht u thuis nog bruikbare spullen hebben liggen en kunnen missen, dan ontvangen wij deze graag.

Alvast hartelijk dank hiervoor. Groetjes vanuit de onderbouw.



Kinderboekenweek

WORDEN WAT JE WIL

**KINDER
BOEKEN
WEEK®**

6 OKT T/M 17 OKT 2021

Hoera de Kinderboekenweek komt er weer aan!

Van **6 t/m 22 oktober** staan kinderboeken bij ons op school centraal. Dit jaar rond het thema 'Worden wat je wil'.

Op onze school zullen in de week voor de herfstvakantie verschillende activiteiten rondom de Kinderboekenweek en de cultuurweek plaatsvinden.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok... kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

Daar kunt u natuurlijk ook thuis mee aan de slag. Maak een voorleesdate met opa of oma, lees extra veel voor of bezoek de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op www.biblioplus.nl/kinderboekenweek

Geef een boek cadeau!

Bij aanschaf van een leuk boek (min. 10 Euro) krijgt uw kind het Kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar het boek 'Tiril en de toverdrank' van Bette Westera.



Het Kinderboekenweek prentenboek 'Dromer' van Mark Janssen is speciaal voor jonge kinderen geschreven en tijdens de Kinderboekenweek voor een klein bedrag te koop bij de boekhandel.



Sparen voor je schoolbieb

Beste ouder/verzorger,

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie 'Sparen voor je schoolbieb!'.

Lezen is een feestje

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.

Zo werkt het

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!

Spaar je mee?

Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester.

Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.



Museumbezoek 'Van postzegel tot tank'

Met de bovenbouw van basisschool 't Kendelke gingen we vrijdag 10 september op de fiets naar een museum in Groeningen. Daar was van alles te zien over de oorlog.

We vertrokken om 10 uur met 46 kinderen op de fiets richting Groeningen. Waarom we naar dat museum gegaan zijn, is omdat we het thema 'Wat als het jou overkomt' behandelen.

Bij het museum stond een beeld van Wilhelmina, Koningin van Nederland in 1940. Toen we binnen waren hebben we een speurtocht gedaan, daarna hebben we vragen beantwoord. In het museum zag je: Duitse helmen, kogels en bommen en er was zelfs een echte Joodse ster. Tonnie Ebben (zo heet de man van het museum) zei dat hij nog steeds spullen van de tweede wereldoorlog in Siebengewald vindt en dat is best knap.

Ik vond het een superleuke dag, want het was super leerzaam omdat we van alles leerden over de oorlog. Ik raad jullie aan om er ook eens heen te gaan.

Groetjes, Benthe

